

# Pinsedag 2021

Søndag den 23. maj kl. 9.30 i Dannemare kirke og kl. 11.00 i Kappel kirke

## Salmer

290 I al sin glans nu stråler solen

289 Nu bede vi den Helligånd

291 Du, som går ud fra den levende Gud

723 Naturen holder pinsefest

*Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:* Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus: »Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?« Jesus svarede ham: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst! I har hørt, at jeg har sagt til jer: Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer; og mig kan han intet gøre, men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker Faderen og gør sådan, som Faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra!«

[Johannesevangeliet 14,22-31](#)

*Prædikant: Henrik Gade Jensen*

I dag er det pinse, pinsedag, pinsesøndag.

Ordet ”pinse” kommer af pentekoste på græsk, som betyder ”halvtredsinstyvene” eller den ”halvtredsene”.

Det betegner, at der er gået 50 dage siden påskedag.

I den tid, på de 50 dage, skete der meget.

Jesu opstandelse påskedag, som forvandlede disciplene fra modløse, sorgfulde og deprimerede medarbejdere, til troende og ihærdige efterfølgere.

Al tvivl var væk.

De havde jo alle set Kristus, set ham som de på Langfredag sidst havde set død på korset.

Og så var disciplene sammen med Jesus i 40 dage ind til himmelfarten.

De sidste 10 dage har disciplene været på egen hånd.

Så kom den situation, som vi hørte i den anden tekst, jeg læste, fra Apostlenes Gerninger, at de var samlet, og helligånden kom over dem, tunger af ild viste sig for dem --- lidt mærkeligt ---

Og pludselig begyndte de at kunne tale alle sprog, alle modersmål.

Dermed kunne alle folkeslag, alle de forskellige folk der var tilstede i Jerusalem, de kunne pludselig forstå, når disciplene fortalte om Jesus.

x

Pinse betyder derfor også, at kristendommen breder sig ud til alle folkeslag. Alle kan forstå det.

Kristendom er for alle, og kan oversættes og forkyndes på alle sprog.

Så pinsen med helligånden lærer os også om, at kristendommen ikke er en nationalreligion, ikke kun for visse mennesker, geografisk eller socialt, men er for enhver.

Pinse er kirkens fødselsdag.

Ikke fordi man begyndte med at bygge kirker og katedraler til pinse, men kirke er egentlig blot det, at kristne forsamles og forkynder --- eller taler om --- evangeliet.

Og det begyndte 50 dage efter påske og 10 dage efter himmelfarten.

I dag.

Til pinse.

X

Hvor mennesker sætter grænser og bygger mure, og det er sådan set naturligt og rationelt nok, så virker ånden modsat.

Ånden springer over hegn og skel, sprog og kultur.

Den forener og forsoner mennesker på tværs af skel og mure.

Ånden taler alle sprog.

Tænk på når vi møder mennesker, vi ikke kan tale et fællessprog med.

Fx hvis vi er turister i et fremmed land, hvor ikke alle taler engelsk.

I vid udstrækning kan vi gøre os forståelig med fagter og især ansigtsudtryk.

Ansigter kan sige meget uden at vi kan sige ord.

Følelser og ånd sidder i øjne, mimik, udtryk.

X

Pinsen er helligåndens fest.

Og hvad er helligånd dog for noget?

Ånd er det, der forener mennesker. Ånd er den kraft, som på trods af alle vore forskelligheder, indbyrdes, mellem mennesker, mellem kønnene, mellem generationerne, mellem klasserne, mellem folkene, alligevel binder og forener os.

Det er ånden.

I det gamle testamente fortælles om, at menneskene ville bygge et babelstårn, der kunne nå helt op til himlen.

Mennesker troede at de ved egen kraft kunne skabe og tale et fælles sprog og så skabe én verden uden skel og grænser.

Det straffede Vorherre ved at forvirre menneskene og ved at splitte menneskeheden ad i folk og kulturer.

Og alligevel genforener ånden os på ny.

Med helligånden skabes der et nyt fællesskab mellem mennesker. Det religiøse fællesskab.

Det afløser det menneskeskabte fællesskab, Babelstårnet, som ikke kan lade sig gøre.

Og der kan også være noget utopisk ved ånden, hvis vi tror, den kan forene mennesker i et nyt babelstårn, en samlet menneskehed, en hersker og ét fællesskab.

x

Helligånden er det tredje led i vores gudsbegreb, det tredje led af treenigheden.

Og når det nu er pinse, tillader jeg mig at sige, at helligånden er det vigtigste!

For med helligånden kommer vi til Gud på en anden måde end gennem Faderen og Sønnen, Gud og Kristus.

Helligånden er **den levende Gud**, som vi finder mange steder, hvor han ellers ville være svær at finde.

Vi kan finde Gud i solens stråler, livslyset der kommer til os som en nådegave,

- når vi hører skovens nattergale i sommernattens korte kølige svale
- når det ånder himmelsk gennem støvet og vifter gennem løvet
- ånden virker og volder, både når den taler og daler
- den gør med liflighedens hjælp kål på vores dorskhed

Ja, ånden er med os overalt, i naturen og mellem mennesker, og mest af alt når vi ikke er klar over det.

Og ånden er der når vi ånder, trækker vejret, lever og virker, men vores ånd kommer altid fra Gud. Gud pustede sin ånd ind os mennesker og den lever vi af og på.

AMEN og glædelig pinse

Kirkebøn

Kære Gud,

Du pustede ånd ind i Adam, da han blev menneske, du pustede ånd ind i os da vi blev født, du puster ånd ind i os hver dag og hvert sekund vi lever, du levendegør os hvert øjeblik med din ånd i os.

Lær os at komme trætheden til livs med din liflighed, din din nåde, din talsmand, så vi lever et liv i din ånd og med de gode gerninger, som du må puste ind i vores liv.

Giv også din ånd til alle syge og sorgfulde, fjern eller nær. Og til alle dem der sidder i mørke og dødens skygge.

Giv os hjælp til at opretholde din kirke, som blev født i dag, og som vi efter bedste evne viderefører som din hellige og almindelige kirke. Lad dine ord frit løbe blandt os på alle sprog, så dit rige må udbredes og vokse og nådens lys skinne over verden.

Giv også din ånd til vort folk og fædreland, regering og kongehus.

Giv dem og os alle ånd og livslyst, fred og velsignelse og efter et kristeligt liv den evige salighed.

AMEN