

16. søndag efter trinitatis

Den 19. september kl. 9.30 i Græshave og kl. 11.00 i Langø kirke – nadver begge steder.

Salmer:

750 Nu titte til hinanden

54 Hvad mener I om Kristus

148 Ånden opgav enkesønnen

474 Jesus Krist, du gav mig livet (nadversalme)

732 Dybt hælder året i sin gang

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke; og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: »Græd ikke!« Og han gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde: »Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!« Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde: »En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk.« Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen.

[Lukasevangeliet 7,11-17](#)

Prædikant: Henrik Gade Jensen

Når vi kører bil, kan vi altid dreje rattet en lille smule, uden at hjulene drejer med. Man kalder det ratslør, denne forskel fra du drejer med rattet og før hjulene begynder at adlyde.

I ældre biler bliver det typisk lidt større. Hvis ratsløret bliver 100 % kan vi slet ikke styre bilen. Det er det vi kan få mareridt om.

Men noget ratslør vil der altid være.

Og det er også udtryk for, at der er en vis frihed. Alt følger ikke naturlovene.

x

Der har i hundreder af år været en strid om, hvor meget der var bestemt af naturlovene og ikke stod til at ændre. Og hvor meget frihed eller ratslørhed der var i tilværelsen.

Vi kan i dag forudsige astronomiske begivenheder med utrolig præcision. De næste totale solformørkelser i Danmark ved vi, kommer den 25. maj 2142, den 2. september 2426 og den 23. marts 2536. Husk at skrive det ind i kalenderen! Synd at gå glip af.

Den sidste totale solformørkelse i Danmark var den 28. juli 1851. Så den oplevede H.C. Andersen, D.G. Monrad, Grundtvig og Søren Kierkegaard. De blev ikke bange De vidste godt hvad det var.

Så naturlovene arbejder i universet og verdensrummet med en kolossal præcision. Der er intet ratslørhed. Tidspunkter kan forudsiges med utrolig nøjagtighed.

x

Naturlovene her på jord har det sværere i præcisionen. Meteorologi og medicin kan ikke forudsige med samme akkuratess. Tværtimod er der alt for mange faktorer i spil og tingene ændrer sig hurtigt og undervejs.

Der må videnskaben operere med en del ratslørhed, så det ikke lige præcis går, som det forudsiges. Ja, vel så meget ratslørhed, at hvis disse videnskaber var biler, ville der komme et hav af ulykker.

Og hvis vi så går til de videnskaber, som omhandler menneskene selv: økonomi, sociolog, historie, psykologi, jura. Der må altid være en ekstrem usikkerhed, fordi at studere mennesker er at studere en voldsom forandrende størrelse. Her er eksperter næsten som blinde chauffører.

X

Jo sværere at forudsige, des mere bliver der plads til undtagelse, slump, tilfældighed, held, hændelighed, improvisation.

Sådan er Guds skaberværk også.

Alt går ikke efter præcise naturlove.

Det er der friheden gemmer sig, i muligheden af det umulige, i det der som udgangspunkt ikke kunne og skulle ske og så skete det alligevel.

Det er det vi hører om i dag, da Jesus besøgte byen Nain og en enlig mor havde mistet sin eneste søn til døden. Græd ikke, siger Jesus til hende, og til den døde søn siger han: Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Og sønnen blev levende igen.

X

Døden er ikke som en solformørkelse, der kan forudsiges på klokkeslettet. Det er astrologisk nonsens at tro, at døden kan forudsiges eller blot antydes.

Døden er der, vil altid være der, og vi skal alle den samme vej.

Forleden sad jeg og så på gamle skolebilleder her fra Rudbjerg, fra de mange små skoler, de findes på nettet, lagt ud af Rudbjerg Lokalarkiv, på arkiv.dk. Og man ser masser af søde skolebørn på billeder der er 70, 80 og nogle er 100 år gamle. Smilende, frække, nysgerrige og spørgende børn. I dag er de fleste døde. Liv er væk. Men nyt liv er kommet til. Disse børns børn, børnebørn og oldebørn lever i dag.

Men hvordan vi skal herfra, hvornår Gud trækker i snoren, eller hvordan vi skal stille træskoene, ja, det ved vi ikke.

Og selvom vi får stillet ildevarslenende diagnoser, så er de sjældent sikre som solformørkelser. Så er det procentsatser og sandsynligheder med stor usikkerhed. Som at køre i bil med en ældre halvblind mand, hvor det heldigvis oftest går godt om end langsomt.

X

Vi har haft mange konfirmationer siden sommeren, og når konfirmander skal vælge et konfirmandord, er et af de oftest valgte følgende fra Markus 9, 23: "Alt er muligt for den, der tror."

Jeg har tit undret mig over, at disse ord er så populære hos unge mennesker. Men måske skyldes det, at det åbner verden op. Bibelordet siger, at vi lever i et univers, hvor alt kan ske. Og særligt muliggør det underret og miraklet.

Alt er muligt for den, der tror.

Så har vi i hvert fald ikke lukket døren!

Tværtimod giver det maksimalt plads til troen, for troen gør alt muligt.

Som Paulus også siger til os i dag: at vi må ”styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed”.

Se det er tro, dette at styrkes i det indre menneske, få karakter, blive stærk i sjælen, få lidt rygrad, og også så vi kan give til andre mennesker, være noget for andre, hvis man har tro har også tro at give af. Og der bliver aldrig mindre af den, selvom man deler den med andre. Den kan tværtimod vokse ved at blive troet.

Det er troens budskab, Jesu budskab til os, det er det indre mennesker, som der tales til, det er der det vigtige sker, i sjælen, i rygraden, i hjertet, i ånden.

Og der er alt muligt.

For uden tro går livet til grunde.

Alt er muligt for den, der tror.

AMEN