

Spiregudstjeneste

Mariæ Bebudelsesdag

Søndag den 3. april 2022 i Vestenskov Kirke



Introitus – DDS 71: Nu kom der bud fra englekor, vers 1

Nu kom der bud fra englekor,
at Gud herved vil stige;
hans Søn, som i det høje bor
og ejer ærens rige,
han sig vort kød vil tage på
og blandt os gå;
det nyt er uden lige.

Indgangsbøn

Lad os alle bede!

Kære Gud, vi er samlede her i dag i Vestenskov kirke

Til spiregudstjeneste for at fejre din jord og din frugtbarhed.

Lær os at værdsætte dit skaberværk

Lær os at bruge og nyde det, og ikke ødelægge det.

*Lær os at se på hinanden som medmennesker,
og ikke som hindringer og irritation.*

*Hjælp os at forstå, at der er mere til end os selv, men at vi indgår i dit mægtige
skaberværk*

Som dine børn og skabninger.

Amen.

Første salme: DDS 71: Nu kom der bud fra englekor, vers 2-6

Læsning til Mariæ Bebudelsesdag (første tekstrække):

Scene med Maria og englen Gabriel.

Maria sidder i korbuen, glad efter at være blevet forlovet med Josef, og så kommer englen Gabriel ind.

Tekst /fællessang (mel: "Op al den ting"):

I Nazareth en pige sad
Hun havde fået en kær'ste
Var over livet meget glad
Det var da ikke det værste.

De var trolovet, begge to,
Og meget glad for hinanden.
I Nazareth de satte bo
og tømmer det var jo manden.

En aften hørte hun en støj
Hvem ville hende besøge?
Var det mon Josef med en spøg?
Eller mon hængslerne løse?

En engel til Maria kom
Selvfølgelig hun blev bange.
Hvad ville den? Hvad var det om?
Sekunder føltes så lange.

Hvor sku' hun gøre af sig selv?
Og Josef var ikke hjemme
Men det var englen Gabriel
Det aldrig mer hun vil glemme.

For englen til hende har sagt
at du skal slet ikke frygte
et barn i maven er dig lagt.
Og intet sker med dit rygte.

For du skal føde dig en søn
Og Jesus du skal ham kalde
Så skal du bede dig en bøn
At han bliver elsket af alle.

Og han skal også blive stor
På Jakobs og Davids trone.
Til jul du så skal blive mor
Han får en flot kongekrone.

"Men hvordan skal det dog gå til?"
Maria ryster på hånden.
Den højeste kraft var i spil.
Det hele var Helligånden.

"Så lad mig føde her på jord.
Se, jeg er Guds tjenerinde
Lad det blot ske efter dit ord.
Kan mærke barnet derinde."

Så rejste englen væk igen
De ikke mer skulle mødes
Hun var så glad nu med sin ven
Til jul en søn skulle fødes

Fællessang: Mellem disse grønne (står ikke i salmebogen)

**Jesus som barn hjemme i Nazareth, i tømrerværkstedet, hvor han hjælper sin far.
Og måske engang selv skal være tømmer. Men Jesus ville noget andet. Bord i
korbue med tømrerværktøj, sav og høvl m.v.**

Oplæsning ved præsten:

Og Jesus voksede op
Var skøn fra tå til top.
Han var sin moders kære skat
og glædelig hver dag og nat.

Som skomager blir ved sin læst
Var det nok også allerbedst
At Jesus som sin kære fader
Sku' lær' at save træ og plader.

Så han blev snart en tømrersvend
Sku' tage fat som stærke mænd.
Han lærte snart at sav' og høvle
Og ikke bare stå og snøvle.

Nazareth var nu en driftig by
Der var altid brug for en ung og ny.
Så Jesus fik travlt hver eneste dag
At hjælpe Josef med hver en sag.

For byens folk havde brug for stole
Der var ikke tid til at gå i skole.
Hver eneste dag han sku' hamre og save
Følte sig træt og slidt som en slave.

For Jesus gik tit i en drøm
Og så slog han skævt på et søm
Og så måtte Josef ham tit belære
Det var ikke nemt, når man frelser vil' være.

"Men far", sagde Jesus, "husk på vores Gud.
Han skabte os ikke så lige ud.
For Gud er vi alle krumme og skæve
Så mere kan du ikke af mig kræve."

Så Jesus lagde sin lineal og passer
Han ville ikke sætte verden i watter.
Og tilpasse alle de samme mål
Nej, på det ville han gøre kål.

Så frem for at være Nazarets handyman
Ville han nu være verdens frelsermand
Og tale til alle de syge og skæve
Og aldrig tæve eller bruge næve.

Han gik til sin moder og klaged sin nød
"Jeg har for tømrerhvervet ikke glød"
Men Maria retted sig efter sin mand
"husk på at kong David var din oldermand."

Men Jesus sagde så friskt til sin mor
At ingen håndværker i ham nu bor.
"Jeg vil noget andet", sagde han kækt
Og også lidt frejdigt og friskt og frækt.

Hun blev bekymret og følte skam
Og spurgte så Josef, hvad gør vi med ham?
Han vil ikke tømre og save og banke?
Hans fremtid plager hver eneste tanke.

Men Josef havde svaret lige på hånden
Han var jo før snydt af helligånden.
"Hav masser af tålmod med din dreng
Og vær med hans opførsel ikke for streng."

At Jesus vil' mere, det var let at se
I dag diagnosen var adhd.
Måske sku' han også fjernes med tvang
Så han ku' blive normal engang.

Fællessalme: DDS 70 Du kom til vor runde jord

Spisesangen – slutter med at spiserne løber rundt om Jesus, der går op mod koret.

Scene: Jesus i templet.

Jesus kommer under spisesangen ind fra sakristiet, når spisesangen er færdig, gør spiserne rundkreds om Jesus.

Derefter går Jesus op i koret, der står en ypperstepræst ved altret. Jesus går hen til ham/altret, ypperstepræsten peger i en bibel/tora-rulle, snakker (mimer) med Jesus, viser ham tekster. Ypperstepræsten peger rundt og på altret (som det var en synagoge).

Sognepræsten læser op:

Pludselig en dag var Jesus væk
Forældrene ledte 3 dage i træk.
De ku' ikke finde den opvakte søn
De bad for hans liv så mangen en bøn.

Og Josef blev vred: "Nu slut med hans griller.
Vi tolererer at han intet bestiller.
Men nu er han så løbet hjemmefra
Tror han måske han er Superstar?"

De ledte og søgte og fandt ingen søn
Og ville gerne gi' findeløn.
De søgte på tage og i alle kældre.
Men intet fandt de triste forældre.

Da det med eftersøgningen blev stop
Så gik de triste til templet op.
Der fik de sig så et ordentligt chok.
For Jesus var der, hans humør var i top.

For Jesus han hyggede sig med alle de kloge
Hvor kunne han det dog så frejdigt vove?
Forældrene fattede ikke en brik
Hvordan kunne sønnen dog være så kvik?

Med alle de lærde han debatered'
At han var klog, ku' enhver konstatere.
For præsterne alle hørte hans ord
En ny profet var kommet til jord.

Maria blev vred og udbrød i trods:
"Hvorfor gjorde du sådan mod os?"
Vi har ledt efter dig og blev ængstelig
Og vidste ik' du var så fremmelig.

Men Jesus svarede dem trodsigt imod
"Vidste I ikke hvor jeg gik og stod?
Jeg ville mig sandelig ikke gemme
Men i templet her har jeg nu hjemme."

Og så sagde Jesus de afgørende ord:
At de ikke mer var hans far og mor
For hans far var nemlig i himlen
Imellem stjernernes vrímlen.

Og Josef var en ret skikkelig fyr
De fleste fædre ku ik' holde styr
i vrede over den uvorne søn.
Får man kun trods og utak som løn?

Og Josef var ellers af Davids slægt
Havde det mon for Jesus slet ingen vægt?
Han stammede helt tilbage fra Moses
Det hele sku bare af Jesus skoses.

For Jesus var en ungdomsoprører
Som for de gamle så ud som den skøre.
Som trodsed familien og hele slægten
For hans far i himlen havde hele vægten.

Forældrene forstod ik' hvad Jesus sagde.
Men moderen det i sit hjerte lagde.
Hun anede nok, at Jesus var mere
Og måske en dag skulle verden regere

Fadervor og velsignelsen

Kirkekoret synger

Sang for koret. (Mel: Tak for denne lyse morgen)

Jesus, var ikke som de andre
Jesus, ja han var helt sig selv
Jesus, han skulle alt forandre
Uden hegn og skel.

Jesus, begyndte kun som ærten
Jesus, ja han blev aldrig træt
Jesus, forandrer hele verden
Helt fra Nazareth

Jesus, han kommer til os alle
Jesus, ja han er verdens lys
Jesus, os alle børn han kalde
Med et fingerkys.

Jesus, du er alverdens frelser
Jesus, i dig vi fik vor dåb.
Jesus, når livet så lidt træls er
Jesus er vort håb.

Jesus, du viser vejen for os
Jesus, du giver livet fyld
Jesus, når vi din vilje trodser
Tilgiver du vor skyld.